

› TARHAN:  
"2030'un  
Türkiye'sini  
tasarlıyoruz."



# “İŞE GİRME DEĞİL, İŞ YARATMA ÇAĞINDAYIZ”

M-GEN Gelecek Planlama Merkezi Kurucusu ve Fütüristler Derneği Başkanı Ufuk Tarhan, robotların ve farklı sistemlerin insanların yerini almasıyla, bireylerin yeni işler yaratabilme imkânına sahip olacaklarına inanıyor.

F. EMRE YILMAZ FOTOĞRAF SEREF YILMAZ

› Türkiye'nin fütürizmde bulunduğu noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Eskiden fütürizm denilince sadece teknoloji anlaşılırdı, şimdi durum nedir? Yenilik yaratamıyoruz ya da buluşçu değiliz ama yeniliklere çabuk adapte oluyo-

ruz. Bulunanların farklı hangi alanlarda kullanılabileceğini ve bunlardan neler yaratılabileceğini bilen pratik bir zekâmız var. Teknoloji kuşkusuz fütürizmin bir parçası ama teknolojinin çok ötesinde, daha iyi bir gelecek için yaşamsal formlar,

yeni sistemler, modeller kurgulanmasına yardımcı olan bir model, bakış açısı, platform ya da çabalar dizisi. Yani, çok daha geniş, her şeyi içine alan bir kavram. Birey olarak fütürist olmak, hayata geleceğe fütürist bakmaktan başka bir şansımız yok. Buna zorunluyuz, hepimizin fütürist olmak gibi bir sorumluluğu var.

› Sorumluyuz dediniz. Nelerden ve niçin sorumluyuz?

İnsanlar ilk defa bu kadar akıllı ve bilgili. Giderek de geliyoruz. Aslında kendi yarattıklarımızı akıllıca, yararlı ve sürdürülebilir kullanamamışız. Bu bir suçlama değil, farkındalık. Bu farkındalık tüm dünyada çok hızlı geliyor. Nano ve genetiği çözdükçe insanlık teknolojiye dev adım adımlar atmaya başladı. Daha iyisini nasıl yaparız? Çağımız insanı bu arayışın içinde. Fütürizm de bu arayışa kolaylaştırıcı ve sürdürülebilirlik kazandıran bir bakış açısı sunuyor. Dolayısıyla hepimiz bu yaklaşımla hayatımızı yaşamalıyız. Burada hepimiz sorumluyuz.

Bugüne dek nano teknoloji ve genetiğin

hep olumlu yanlarını gördük. Görmeyen gözler görüyor, felçli insanlar yürümeye başlıyor. Ama sistemler kötü programlanırlarsa tam tersi bir etkiye de neden olabilir, yani tahripkâr olabilir. Çünkü kötü anlamda kullanabilecek, insanlar da bu bilgi ve teknolojiye erişebiliyorlar. Onlar da gelişiyor ve akıllanıyor. Bu nedenle iyi anlamda ortak bir omurgada buluşacağız ve evreni sürdürebileceğiz. Dünyayı, evreni yok etmek için çok yüksek kapasitemiz var. Bu nedenle biz ısrarla altını çizerek, sorumlu ve zorunluyuz diyoruz.

► **Fütürizm kavramı konuşulduğunda ilk akla gelen isimlerden birisiniz ve aynı zaman Fütüristler Derneği'nin de başkanıdır. Siz bu noktada kendinize nasıl bir rol biçiyorsunuz?**

Aslında biçtiğimi bütün açıklığıyla oynuyorum. Çok transparan, çok şeffaf bir çağdayız. Biçtiğim rolleri, yapmak istediklerimi birebir görüşmeler ve seminerlerle yansıtıyorum. Sosyal mecralarda bilgilerimi paylaşıyorum. Ayrıca dernek evrensel bir platformdur. Örgütlü hareket etmek işi fazlalaştırır, hızla yaygınlaştırır. Benim görevim fütürizm kavramını dernek çatısı altında sosyal sorumluluk projesi olarak, olabildiği en iyi yere getirmek. Şu anda fena gitmiyoruz. Önceleri kimse bilmiyorken, şimdi neredeyse şirketler fütürist kadrolar açmak üzere. Şirketler fütürist kulüpleri kuruyorlar. Sonuçta kavram liselere dek uzandı. Okulların ilgisi de hızla artıyor.

► **Önümüzdeki dönemde gerçekleştirmeyi planladığınız çalışmalarınız neler olacak?**

Fütürizm Derneği'nin yapmak istedikleri oldukça net. İnsanların, bilgilerin, buluşların birbiriyle buluşmasını sağlıyoruz ve kullanılabilir nitelikli bilginin öneminden söz ediyoruz. Bunu hayata geçirmek için biz de üzerimize düşeni yapıyoruz. Örneğin şu günlerde Türkiye'nin 2030 yılını öngören bir çalışma hazırlıyoruz. Bir zamanlar TUSİAD'ın raporları merakla beklenirdi, şimdi Fütüristler Derneği'nin bu raporları merakla beklenecek. Bilimsel yöntemlerle hazırladığımız raporlarda somut bilgiler vereceğiz. Raporun içeriğini 2011 yılının başında kamuoyuna açıklayacağız.

► **Gelecek senaryoları içerisinde Türkiye'nin yerini nasıl görüyorsunuz?**

Disiplinli, odaklı, sabırlı halimiz olmadığı için bunu yapan toplumların senaryolarına uyum sağlıyoruz. Uyum sağlamak ve onları anlamak konusunda fena olmadığımızı düşünüyorum. Saygı duyulan gelecek senaryoları içerisinde Türkiye'nin yeri parlak. Bunu her boyutta hissediyoruz. Türkiye'nin jeopolitik, demografik yapısının avantajları var. Gelecek 10 yıl içerisinde Türkiye kendine kötü şeyler yapmak istese de bu mümkün değil.

“

Meslek değil, becerikli insanlar önemli olacak. Teknoloji, bilgi, akıl ve bulgu; bunların hepsi bir araç. Bunları kim iyi kullanıyorsa, o öne çıkacak.”

► **Devletin fütürizm ile ilgili politikaları olmalı mı?**

Aslında bu benim üzerime değil de onların üzerine vazife olmalı. Zaten fütürist politikası olmayan, kurum, toplum ya da kişi olamaz, olmamalı. Devlette bu yön eksik.

► **Bu konu için sizden yardım istenirse yaklaşımınız ne olur?**

Memnuniyetle ve kesinlikle. Toplumun kaderini belirleyen noktalarda görev yapan ister iktidar partisi olsun, ister bürokrat olsun, isterse de muhalefet partisi olsun tüm paydaşların bu çalışmalara katılması, bunlarla paylaşım ve entegrasyon içerisinde olması gerekiyor.

► **Biraz da mesleklere ve sektörlerle dönersek, sizce neler ön plana çıkacak, sektörlerde ne gibi kırılmalar yaşanacak?**

► **Uzgördüğünüz dünyayı şekillendirecek olan etkenler neler peki?**

Mesleğin önemsenmesinin geçerli bir durum olmadığını uzgörüyorum. Meslek değil, beceri ön plana çıkacak. Artık meslek ön planda olmayacak, becerikli insan önemli olacak. Sektörlerde kırılma olmayacak, sektörler dönüşerek daha ileri düzeye gidecek. Bütün sektörlerde meslek dediğimiz yapılar değişecek ve çeşitlenecek. Bütün sektörler nano ve genetiğin odakta olduğu yeni teknolojilerle dönüşecek. Teknoloji, bilgi, akıl, duygular bunların hepsi bir araç. İyi yorumlanıp, anlamlandırabilmeli. Bunları iyi kullananlar öne çıkacak. Bu anlamda kafalara format atılmalı.

► **Bu noktada gençlere ya da diğer tüm kesimlere mesajlarınız var mı?**

Çocukların geleceklerini şekillendirirken velilere önemli görevler düşüyor. Bütün meslekler çok kazandıracak. İşini, odağını iyi kurgulayan, becerilerini yükseltenler önemli olacak. Aklımıza gelmeyen birçok alanda iş yaratmış olacağız. İşin neye dönüşeceğini düşünmek ve buluş yapmak gerekiyor. Artık işe girme değil, iş yaratma çağındayız. İş bulma değil, iş kurma çağındayız. Bu nedenle girişimcilik önemli bir trend. Robotlar, sistemler insanların yerini aldıkça o zaman insanların da yeni işler yaratabilme imkânı olacak. Akıl, bilgi, teknoloji ve duygu dörtlüsünü sürekli vurguluyorum. Bunu iyi kuran, uzgörü ve stratejik planlarla hareket eden hiçbir kimsenin başarısız ve mutsuz olmasının imkânı yok.

► **Bu noktada gençlere ya da diğer tüm kesimlere mesajlarınız var mı?**

Gençlere mesajım yok, gençlerden bir dileğim var. Onların, büyüklere sabretmelerini diliyorum. Büyüklere de gençlere iyi davranmalı. Gençlerden, bizlerin bozduğu şeyleri düzeltme noktasında anlayış bekliyorum. Gençler, lütfen bizi affedin, çok beceriksizce dünyayı size ve hepimize dar ettik. Kötü şeyler yaptık ama beceriksizlikten yaptık. Şimdi düzeltmeye çalışıyoruz. Bize sabredin, bizi anlayın, tahammül edebildiğiniz kadar bize katılın. Büyüklere de; akıllı ve iyi insanlar olmaları noktasında sesleniyorum. Önce bizlerin akıllı insanlar olmaları gerekiyor. ♻