

“Sadece Düne Ve Bugüne Bakanlar Geleceği Iskalarlar...”

Geçenlerde bir arkadaşım bana “The Futurist dergisini gördüm ve korkarak aldım. İçinde uçuk, kaçık gelecek işlenmiştir diye düşünmüştüm. Ama inanamadım. Böylesine başarılı bir şekilde geleceğin işlendiği bir yayın görmedim” dedi. Doğru söze ne denir. Bana da her sayısında birşeyler yazmak inanılmaz haz veriyor. Bu sayı da çok güzel şeyler anlatılmış. Sağlık konusunda Amerikalılar ve Kanadalılar karşılaştırılmış. Örneğin 2 ülke arasında ortalama yaşam süresi arasında fark var. Ortalama yaşam süresi gün geçtikçe artıyor. Hemen aklıma Türkiye’deki sosyal güvenlik sistemi geldi. Bu yükü kaldıramayacak Türkiye bütçesine tek çözüm, birkaç yılda bir yenilenecek emeklilik yaşı olması. Ortalama yaşam süresi uzadıkça emeklilik yaşı da uzamalıdır.

Prof. Joergen Oerstroem Asya’yı çok iyi anlatmış. Özellikle Çin’de yılda 120,000 bilimsel makale yayınlandığından ve bunun sadece ABD tarafından 350,000 makale ile geçildiğinden bahsetmiş. Peki bizim üniversitelerimizde yılda kaç bilimsel makale yayınlanıyor? Bir ülkenin bilimde gelişmesi sözle olmuyor. Global gıda üretiminin örneğin 2030 yılındaki nüfusu beslemesi için %40 ve 2050 yılındaki nüfusu beslemesi için %70 artması gerekiyormuş. Ben inanın gıda üretimi konusunda gelecekte çok ümitsiz değilim. Çünkü yeni yöntemlerle tarım, topraksız ve az sulu (havadaki nem’in suya çevrilmesi gibi yöntemler kullanılarak) hale gelebilecek. Ama en önemlisi Türkiye bu konuda en şanslı ülkelerden biri olmasına rağmen bu şansını kullanamıyor. Hollanda ile Türkiye karşılaştırıldığında bu çok net görülüyor. Hollanda (949,000 hektar) tarım arazisi ile Türkiye’nin (26,6762 hektar) yaklaşık 1 / 26 büyüklüğünde olmasına rağmen Avrupa’nın en büyük ve ABD’den sonra dünyanın ikinci büyük tarım ürünleri ihracatçısıdır. Ayrıca Hollanda’nın tarımsal üretiminin yaklaşık %60’ı ihrac edilmektedir.

Pavlina Ilieva ve Kuo Pao Lian “kendi kendine yeten şehirleri” anlatmışlar. Gene aklıma Türkiye geldi. İstanbul gibi şehirlerin nüfuslarının artması beni hiç endişelendirmiyor. Hatta nüfus yoğunlaşması belirli şehirlerde özellikle yaratılmalıdır. Ama bazı bölgeler tarım ile desteklenmeli, Türkiye çevre ülkelerin gıda deposuna dönüştürülmelidir. “Yerim dar” derler, ben de öyle diyerek son olarak “gelecek konusundaki bilinç”ten bahsetmek istiyorum. Bu bölümde birçok dünya liderinin söylemlerine yer verilmiş. ABD’nin yetiştirdiği en önemli vizyoner başkanlardan biri olan John F. Kennedy “Değişim yaşamın kanunudur. Sadece düne ve bugüne bakanlar geleceği ıskalarlar” demiş. ABD, lider yetiştiren bir ülkedir. Bu liderler daha sonra ülkelerini yönetmektedirler. Türkiye ise lider tüketen bir ülkedir. Çünkü bugünkü parlamenter sistem buna izin vermemektedir. Türkiye için orta dönemde kaçınılmaz olan başkanlık/yarı başkanlık sistemidir.

—Alphan Manas
Fütüristler Derneği Kurucusu,
Onursal Başkan



Geçenlerde bir arkadaşım bana “The Futurist dergisini gördüm ve korkarak aldım. İçinde uçuk, kaçık gelecek işlenmiştir diye düşünmüştüm. Ama inanamadım. Böylesine başarılı bir şekilde geleceğin işlendiği bir yayın görmedim” dedi. Doğru söze ne denir. Bana da her sayısında birşeyler yazmak inanılmaz haz veriyor.